

# A A R U P

(1865 – 2015)

Mel.: Mandalay

Her, hvor Brende å sig slynger gennem engens blomsterflor,  
ligger lunt i læ bag bakker Aarup, byen, hvor vi bor.  
Møllen knejser over byen, som et vartegn står den der,  
og den husker, hvad den hørte, og den gemmer, hvad den ser:  
Harald Blåtands høvedsmand,  
Palnatoke var hans navn,  
han skød æblet ned fra sønnens hoved, si`r det gamle sagn.  
Kom til Aarup, kom igen,  
byen modta`r dig som ven,  
egnens skønhed dig forbavser, hvor du end dig vender hen.

Frøas bjerg, helt tæt på Aarup, er et samlingspunkt i dag,  
Her ses mindelunden, festspil, og på Grundlovsdagen flag.  
Men i længst forsvundne tider, når en fjende kom for nær,  
blev der antændt bavn på højen for at samle daners hær.  
De var røde, de var hvid`.  
De stod sammen sid`om sid`.  
Derfor kan vi fejre byen nu i vor moderne tid.  
*Kom til Aarup o.s.v.*

Atten hundrede og fem og tres, da var her ingen by,  
bare fire bøndergårde og et hus i næ og ny.  
Men så kom der liv med banen over Fyn fra havn til havn.  
Danmarks dronning hed Louise. Hun gav også banen navn.  
En station blev opført her.  
Og den chance lå nu nær:  
Her i smuk natur at bygge by for nutids mennesker.  
*Kom til Aarup o.s.v.*

Derfor ligger Aarup netop her som Vestfyns centerby,  
Hvor butikkerne, de mange, har fortjent det gode ry.  
Og der ikke bare handles, meget andet går i sving:  
stole, kabler og madrasser og en masse andre ting.  
Al slags sport vi dyrket får,  
og kultur har gode kår.  
Derfor ønsker vi for Aarup mange flere gode år.  
*Kom til Aarup o.s.v.*